



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

### ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - 1<sup>Η</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,  
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,  
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,  
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν  
Ὁρθόδοξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Ὁ τῶν αἰῶνων Ποιητής καί Δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων Ὑπερούσιε ὄντως,  
τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει σου, τῷ ἀπείρῳ Οἰκτίρμων,  
πάντας τούς λατρεύοντας, σοί τῷ μόνῳ Δεσπότῃ, καί ἐκβοῶντας φόβῳ Λυτρωτά·  
Εὐφορον πᾶσι, τό ἔτος χορήγησον.»* (Κοντάκιον)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐορτάζοντας καί πάλι τήν ἀρχή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία ἐξετάσουμε τόν ἐσωτερικό μας ἑαυτό, νά ἀναθεωρήσουμε τίς πράξεις μας καί νά κάνουμε τόν ἀπολογισμό μας ὡς Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄν καί ἱστορικά ἡ σημασία αὐτῆς τῆς ἐορτῆς δέν ὑπῆρξε ἐξ' ἀρχῆς ἡ πνευματική πρόοδος τῶν πιστῶν, ἐάν ἐντρυφήσουμε στήν ἱστορία τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς «Ἰνδίκτου» θά μπορέσουμε, ὡς Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, νά κατανοήσουμε καλύτερα τό νόημα πού ἔχει στίς μέρες μας ἡ ἐορτή αὐτή.

Ὁ ἐορτασμός τῆς ἀρχῆς τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους πηγάζει καί προέρχεται ἀπό τόν ἀρχικό Βυζαντινό ἐορτασμό τῆς «Ἰνδίκτου», πού σημαίνει «ὀρισμός», κατά τόν ὁποῖον ἄρχιζε προσμετρᾶται μία περίοδος 15 ἐτῶν, ἕνας χρονικός κύκλος πού διαρκοῦσε δεκά πέντε χρόνια, μέ ἡμέρα ἑναρξης τήν 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου. Αὐτό ἔδινε τήν δυνατότητα καί τό χρονικό περιθώριο ὥστε νά ἀνασυγκροτηθεῖ ὁ στρατός καί νά ὀλοκληρωθοῦν διάφορα δημόσια ἔργα, ἐνῶ παράλληλα βοηθοῦσε στό νά συλλεγοῦν οἱ φόροι τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους ἀπό τήν συγκομιδή τῶν καρπῶν τῶν γεωργῶν. Ἡ πρακτικότητα καί ἀποδοτικότητα αὐτοῦ τοῦ συστήματος ὑπῆρξε τόσο σπουδαία ὥστε ὁ Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός τό ἔκανε

Νόμο του Βυζαντινού Κράτους τό έτος 537 μ.Χ. (*Νεαράι Διατάξεις, 47*). Έτσι, ή «Ίνδικτος» έγινε αναγκαίο μέρος καί τμήμα τής Βυζαντινής Διοικήσεως, καθώς έδινε τήν δυνατότητα οικονομικής προόδου, ευημερίας καί σχεδιασμού καί στους Αυτόκρατορες αλλά καί στους αγρότες.

Στήν συνέχεια, ή έορτή τής Ίνδικτου απέκτησε μεγάλη σημασία καί θέση στήν ζωή τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, καθώς ή έναρξη του Έκκλησιαστικού Έτους σηματοδοτούσε καί τήν αρχή ή τήν ανανέωση τής πνευματικής ζωής των πιστών. Συνεπώς, καί στίς ήμέρες μας, ή έορτή αυτή μās δίνει τήν δυνατότητα νά ανασυγκροτηθούμε πνευματικά. Νά κοιτάξουμε πίσω, στό Έκκλησιαστικό Έτος πού πέρασε, νά συλλογιστούμε, καί νά συνειδητοποιήσουμε τίς πνευματικές μας επιτυχίες ή παραλήψεις ως Όρθόδοξοι Χριστιανοί. Νά εκμεταλλευτούμε τήν ευκαιρία καί νά ρωτήσουμε τούς έαυτούς μας: «Τί έχω κάνει σωστό καί τί λάθος; Πώς μπορώ νά διορθώσω τά λάθη μου; Πώς θά μπορούσα νά εργασθώ πνευματικά καί νά αφιερώσω τήν ζωή μου στον Χριστό καί τήν Έκκλησία μέ περισσότερο ζήλο;» Καί όλα αυτά τά έρωτήματα νά τά απευθύνουμε μέ απόλυτη ειλικρίνια, μετάνοια καί υπόσχεση στον Θεό ότι θά προσπαθήσουμε νά γίνουμε παραδείγματα Όρθοδόξου Χριστιανικής ζωής.

Η απόφαση μας νά αφιερώσουμε ακόμα περισσότερο τήν ζωή μας στον Κύριο καί τήν Έκκλησία Του είναι σπουδαίας σημασίας, ιδιαίτερα για έμās πού είμεθα ενεργά μέλη τής Όρθοδόξου Έκκλησίας καί των Ένοριών μας. Ας συλλογιστούμε μέ ειλικρίνια εάν συμμετέχουμε τακτικά στίς Τερές Ακολουθίες τής Έκκλησίας μας καί νά προσπαθήσουμε νά είμεθα ακόμα πιό τακτικοί στήν λειτουργική καί Μυστηριακή ζωή. Ας σκεφθούμε πόσο συχνά προσφέρουμε τήν ταπεινή μας προσευχή στον Θεό καί ας ένδυναμώσουμε αυτήν τήν σχέση μαζί Του μέ περισσότερη καί θερμότερη προσευχή. Ας αναρωτηθούμε εάν προσφέραμε τήν βοήθεια μας στους πτωχούς καί στίς ανάγκες τής Ένορίας μας, καί νά προσπαθήσουμε νά βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, προς δόξαν Θεού. Ας εξετάσουμε τήν πνευματική μας ζωή ώστε νά διαπιστώσουμε εάν είμεθα πράγματι πνευματικοί άνθρωποι, διότι πώς θά μās ωφελήσει ένας έξωτερικός έοστασμός τής Ίνδικτου, όταν δέν προσπαθούμε νά αλλάξουμε τούς έαυτούς μας καί τίς ζωές μας για τήν δόξα του Θεού;

Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε πράγματι διέλθει, καί ακόμα διερχόμεθα, έναν πολύ δύσκολο χρόνο, γεμάτο μέ προβλήματα καί δοκιμασίες λόγω τής πανδημίας του κορονοϊού. Οικογένειες έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ζούν οικονομικές δυσκολίες, καί τόσα άλλα προβλήματα. Τώρα όμως είναι ή κατάλληλα στιγμή για όλους έμās νά αξιολογήσουμε τήν πνευματική μας ζωή καί νά επαναφέρουμε τούς έαυτούς μας στον σωστό δρόμο, τον δρόμο του θελήματος του Θεού, ευχαριστώντας Τον για όλες τίς δωρεές πού μās έχει χαρίσει καί παρακαλώντας Τον νά παρέχει τό

ἔλεός Του σέ ὅλους μας. Τώρα ὅμως εἶναι καί ἡ εὐκαιρία νά ἀφιερῶσουμε καί πάλι τούς ἑαυτούς μας στό ἔργο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, καθῶς συνεχίζουμε νά δίδουμε τήν βοήθειά μας σέ κάθε ἄνθρωπο ἀνεξαιρέτως, διατηρῶντας πάντοτε στίς καρδιές μας τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε, καί οὕτως ἀναπληρώσατε τόν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλάτ. 6,2).

Εὐχόμενος ὅπως ὁ πολυεύσπλαχνος Κύριος εὐλογεῖ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας μέ τά Οὐράνια ἀγαθά Του, καί χαρίζει σέ ὅλους ἕνα πνευματικά καρποφόρο Νέο Ἐκκλησιαστικό Ἔτος, διατελῶ

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

A handwritten signature in blue ink on a light blue grid background. The signature reads "Ὁ Νέας Ἱερσέης Εὐαγγέλος".

**+ Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**