



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 187/2020

Ἡ ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

28 Ὀκτωβρίου 2020

*Τὴν Σκέπην σου, Παρθένε, οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν ...
(Ἀπολυτίκιον τῆ 28ῆ Ὀκτωβρίου, Τῶν Νικητηρίων)*

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα ἐορτάζουμε τὴν ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴ λαμπρὴ ἐκείνη ἡμέρα τῆς νίκης, «τὰ Νικητήρια» τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἔσπευσε νὰ προστατεύσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ κατὰ τὴν 28ῆ Ὀκτωβρίου 1940. Τιμοῦμε ἐκείνους τοὺς Ἕλληνες πατριῶτες, ποὺ γιὰ αὐτοὺς κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, τὸ «ναί» σημαίνει «ναί» καὶ τὸ «ὄχι» εἶναι «ὄχι» (Ματθαίου 5:37). Σὰν σήμερα, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπάντησε μὲ ἓνα ἠχηρὸ «ναί» στὴ δικαιοσύνη, στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν αὐτοδιάθεση, βροντοφωνάζοντας ΟΧΙ στὶς δυνάμεις τοῦ φασισμοῦ, τοῦ μίσους καὶ τῆς τυραννίας.

Ὅγδόντα χρόνια μετὰ, βρίσκονται ἀνάμεσά μας ἐλάχιστοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν ἐκεῖνες τὶς ἡρωϊκὲς στιγμὲς. Στιγμὲς μὲ σημαντικὲς θυσίες γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἰδίως τὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, μὲ πείνα, διωγμοὺς καὶ καταπίεση καταστρέφοντας τὸ λίκνο τῆς δημοκρατίας. Ἐμεῖς ὅμως, καὶ ὄχι μόνο ἐμεῖς ἀλλὰ ὁλόκληρος ὁ κόσμος, αισθανόμαστε εὐλογημένοι μὲ τὴν παρακαταθήκη ὅλων αὐτῶν τῶν θυσιῶν ποὺ φωτίζουν τὰ σκοτεινὰ μονοπάτια, τὶς μυστικὲς κοιλάδες καὶ τοὺς θύλακες τῆς ἐλευθερίας.



Τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ εἶναι χαρακτηριστικό: «Ὅταν ὀλόκληρος ὁ κόσμος ἔχασε τὴν ἐλπίδα, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τόλμησε...». Καὶ πράγματι, οἱ Ἕλληνες τόλμησαν! Τόλμησαν νὰ ὀρθώσουν τὸ ἀνάστημά τους ἀπέναντι στὰ πελώρια αἰμοβόρα κύματα ποὺ πλημμύριζαν τὴν Εὐρώπη! Τόλμησαν νὰ ἐλπίσουν στὴ Φοβερὰ Προστασία τῆς Θεοτόκου, τῆς ὁποίας τὰ χρώματα κυματίζουν στὴ σημαία τοῦ ἔθνους. Τόλμησαν νὰ ποῦν ΟΧΙ στὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ, ρισκάροντας τὴν ἀξιοπρέπειά τους, τὶς ζωές τους καὶ τὶς περιουσίες τους, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ ἐραστές τῆς ἐλευθερίας.

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί, ἄς τιμήσουμε τὶς θυσίες τους προσευχόμενοι γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους, ὑποσχόμενοι ὅτι θὰ μείνουμε γιὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου. Ἄς ἐκπληρώνουμε πάντοτε τὶς ὑποχρέωσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ Δημοκρατία, προστατεύοντάς τὴν μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ αὐταπάρνηση, περιφρονώντας ὅσους ἀπειλήσουν τὴν ἐλευθερία μας.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος