



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 217/2021

Ποιμαντορική και Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

14 Σεπτεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι» (Εἰσοδικὸ τῆς ἑορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἑορτὴ τῆς παγκοσμίου ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀποτελεῖ σημαντικό σταθμὸ κατὰ τὸ λειτουργικὸ ἔτος τῆς ἐκκλησίας καὶ ὀρόσημο τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας. Ἡ ὑψωση τοῦ σταυροῦ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέβηκε γιὰ νὰ σταυρωθεῖ ἐπάνω στὸ σταυρό, ἓνα ὄργανο αἰσχύνης καὶ θανάτου, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἢ ὅποια ὀδηγεῖ στὸ θάνατο, δίνοντας τὸ παράδειγμα τῆς τέλει θυσιαστικῆς ἀγάπης, ὀδηγώντας μας μὲ ἀσφάλεια στὴν αἰώνια ζωή.

Σὰν ὀρθόδοξοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ τιμίου σταυροῦ συνδυάζοντας τὴ νηστεία τῆς ἡμέρας μὲ τὴ χαρὰ τῆς θαυματουργικῆς εὐρέσεως τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὴν ἁγία Ἑλένη. Γεμίζουμε τοὺς ναοὺς μας μὲ εὖοσμο βασιλικό,



ἐκεῖνο τὸ φυτὸ ποὺ ἀφθονοῦσε στὸν τόπο τῆς σταυρώσεως, γιὰ νὰ μᾶς θυμίζει τὴ ζωοποιὸ δύναμη τοῦ σταυροῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας πρὸς ὅλους.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ σταυροῦ πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ σχολὴ ὀνομάζεται Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Διότι ἡ σχολὴ μας στὴ Βοστώνη ἀποτελεῖ ἐκεῖνο τὸν ἱερὸ τόπο ὅπου διδάσκεται ἡ παράδοση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας, οἱ ὁποῖες ρέουν ἄφθονα ἀπὸ τὸ σταυρὸ ἐπάνω στὸ Γολγοθᾶ, ὅπως ἀκριβῶς τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Κυρίου ρέει ἀπὸ τὸ τραχὺ ξύλο ὡς ποταμὸς ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν γιὰ ὅλοκληρο τὸν κόσμον.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, προτρέπω ὅλες τὶς οἰκογένειες παντοῦ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἀγαπημένη μας Σχολὴ μὲ προσευχὴ, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο. Διότι ὅλοι ἔχουμε νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν ποιοτικὴ ἐκπαίδευση καὶ κατάρτιση τῶν κληρικῶν μας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ κηρύττεται καὶ νὰ διδάσκεται πάντοτε τὸ μεγάλο μάθημα τῆς ἀγάπης, ὅπως αὐτὸ ἀναδεικνύεται κατὰ τὴν παγκόσμια ὑψωση τοῦ σταυροῦ. Ἄς μᾶς ἀξιῶνει ὁ Θεὸς νὰ προσκυνοῦμε πάντοτε «τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι»!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος