



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 250/2021

Ποιμαντορική και Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος για τὴν ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ.

28 Ὀκτωβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*«Ταλαιπωρία ἐταλαιπωρήσαμεν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. Ἀλληλούϊα»
(Στίχος Δοξολογίας «Τῶν Νικητηρίων» ἐπὶ τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου).*

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐορτάζουμε σήμερα τὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ», ὅταν σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βροντοφώναξε «ΟΧΙ» στὸ φασισμό καὶ στὴν τυραννεία, ἀπαντώντας μὲ ἓνα ἔνδοξο «ΝΑΙ» στὴν ἐλευθερία. Μία κρίσιμη ἐπιλογή, ἡ ὁποία ὅμως κόστισε τρομακτικὰ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ναζιστικὴ κατοχὴ ἦταν σκληρὴ καὶ κτηνώδης γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Πολλοὶ πολέμησαν καὶ πέθαναν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν πατρίδα. Ἄλλοι πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα, στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες τῶν πόλεων, ἐξαιτίας τῆς ἀπάνθρωπης κατοχῆς. Ὁ ἑβραϊκὸς πληθυσμὸς ἀποδεκατίστηκε. Ἡ γῆ ἐρημώθηκε ἀπὸ τὸν πόλεμο. Ὅμως οἱ Ἕλληνες ποτὲ δὲν ἔχασαν τὸ κουράγιο τους σὲ αὐτὲς τὶς κρίσιμες στιγμὲς ζωῆς καὶ θανάτου. Τὸ «ΟΧΙ» τους στὸν κατακτητὴ μεταστράφηκε σὲ μίᾳ ἀδαμάντινη κατάφαση στὴ δημοκρατία, στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν αὐτοδιάθεση.



Στις κοινότητές μας υπάρχουν ακόμη κάποιοι ἐν ζωῇ, οἱ ὁποῖοι βίωσαν τὰ δύσκολα χρόνια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ ἀριθμὸς τους λιγοστεύει μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν ἥρωισμό τους καὶ τὴ θυσία τους. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἐορτάζουμε τὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ» σὲ ὅλη τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ παρακινουῦμε τὶς κοινότητες νὰ πραγματοποιήσουν Δοξολογία γιὰ τὴν ἡμέρα. Αὐτὴ ἡ συλλογικὴ μας μνήμη μᾶς συνδέει μὲ τὴν ἥρωικὴ ἐκείνη γενιά, καὶ μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ βαρὺ τίμημα τῆς ἐλευθερίας.

Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ἔτος, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος βρίσκεται μαζί μας στὶς ΗΠΑ, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐορτασμῶν γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ». Ἡ φωνὴ του μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅπως ἀκριβῶς ἡ γραφὴ λέει, ὅτι «ἐν Χριστῷ τὸ ναὶ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν» (Β' Κορ. 1:20). Σὲ αὐτούς, λοιπόν, ποὺ λένε «ΟΧΙ» στὴν καταπίεση καὶ «ΝΑΙ» στὴν ἐλευθερία, ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἐλευθερία ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει κάθε ἄνθρωπος, εἶναι ἡ ἐλευθερία ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, αὐτὸ τὸ ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο ἐορτάζουμε τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ ἐπανάσταση, ἅς τιμήσουμε τοὺς ἥρωες τοῦ «ΟΧΙ» καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδας, γιὰ τὸν ἥρωισμό καὶ τὴ θυσία τους. Ἄς εἴμαστε εὐλογημένοι στὴ ζωὴ μας πάντοτε, ὥστε νὰ βρῖσκουμε τὸ κουράγιο νὰ ποῦμε τὸ μεγάλο «ΝΑΙ» στὴν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ μας.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος