



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 253/2021

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ ἀφιερωμένη στὴν Ἐθνικὴ Φιλότητα Ἀδελφότητα.

14 Νοεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Καὶ τίς ἐστὶν μου πλησίον;» (Κατὰ Λουκᾶν 10:29).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αὐτὴ ἡ Κυριακὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἐθνικὴ Φιλότητα Ἀδελφότητα, ἀποτελεῖ μιὰ εὐκαιρία νὰ τιμήσουμε, εὐφραϊνόμενοι, τὴν τόσο μεγάλη προσφορὰ ἀγάπης καὶ τὸ ἔργο τῶν κατὰ τόπους παραρτημάτων τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος σὲ ὅλη τὴ χώρα. Ἡ ἀδιάκοπη καὶ ἀποτελεσματικὴ παρουσία τους σὲ κάθε εἶδος φιλανθρωπία, ἀπαντᾷ στὴν ἐρώτηση τοῦ νεαροῦ νομικοῦ, τὴν ὁποία ἀπευθύνει στὸ Χριστὸ, γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πλησίον ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀγαποῦμε σὰν τὸν ἑαυτὸ μας, σύμφωνα μὲ τὴ δευτέρη καὶ μεγάλη ἐντολή: «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λευϊτικὸν 19:18). Γιὰ δεκαετίες, ἡ ἀπάντηση τῆς Φιλοπτώχου στὴν ἐρώτηση τοῦ νεαροῦ «Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ πλησίον;» εἶναι ἡ ἴδια «ὁ κάθε ἓνας ἀδελφός».

Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, ἡ Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποία ἀναγινώσκουμε τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ σαμαρείτη εἶναι ἀφιερωμένη στὶς καλὲς ἐν Χριστῷ ἀδελφές τῆς Φιλοπτώχου. Ἡ



διακονία τους στην Ἐκκλησία καὶ στην ἀνθρωπότητα ξεπερνάει τὶς διακρίσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων γιὰ ὅποιοδήποτε λόγο. Γιὰ τὴ Φιλόπτωχο ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ἄνθρωπος ἐν ἀνάγκῃ, γιὰ νὰ ξεχειλίσει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συμπάθεια.

Ἡ Φιλόπτωχος μᾶς δείχνει τὸ παράδειγμα τῆς γεναιοδωρίας καὶ τῆς ἀνταπάρνησης στὴν πράξη. Φωτίζουν τὶς ψυχές μας καὶ ἀνακαλύπτουμε πόσα ἀλήθεια μπορούμε νὰ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ πλησίον μας. Ἄς ὑποστηρίξουμε μὲ κάθε τρόπο τὶς ἀδελφές τοῦ Κυρίου μας καὶ μὲ τὴ διακονία ἀγάπης ποὺ μᾶς δείχνουν, ἄς ἐπεκτείνουμε τὴν ἀγάπη μας σὲ κάθε «πλησίον», γνωστὸ ἢ ἄγνωστο, γιὰ τὸ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε μίᾳ οἰκογένεια μὲ ἓνα Θεὸ παντοκράτορα.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος