



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 252/2021

Ποιμαντορική και Αρχιεπισκοπική εγκύκλιος για την έορτή των Παμεγίστων Ταξιαρχών.

7 Νοεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλιῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*«Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους»
(Πρὸς Ἑβραίους 13:1-2).*

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, μὲ τὸ μεγάλο ἔσπερινὸ ξεκινοῦν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῆς συνάξεως τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων τάξεων τῶν παμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων. Ἄν καὶ ἡ αὐριανὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ ἡμέρα ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους ἀγγέλους, ὅμως εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ τους, κατὰ τὴν ὁποία μνημονεύονται καὶ οἱ ἑννέα τάξεις τῶν ἀσωμάτων, κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν ἀεροπαγίτη: Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ.

Οἱ ἄγγελοι ἐμφανίζονται παντοῦ καὶ ἀπρόσμενα, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του: «εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα». Ἰδιαίτερα παρουσιάζονται ὅταν εἶναι εὐπρόσδεκτοι ἀπὸ τοὺς



πιστούς. Αὐτοὶ οἱ «λαθόντες ἄγγελοι» εἶναι οἱ ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὅποιοι μεταφέρουν τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης του καὶ τῆς φανέρωσης τοῦ θελήματός του στὶς καρδιές μας, σὰν μιὰ ἐσωτερικὴ ἀποκάλυψη ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἐνθουμούμενοι τὸ πολύτιμο καθίδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τὸν «Οἶκο εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ» μὲ τοὺς τροφίμους του, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι ἀδελφοί μας μὲ τὴ σοφία τους, γίνονται πραγματικοὶ ἀγγελιοφόροι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο.

Ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτούς, ἄς περιλάβουμε καὶ ὅλους τοὺς ἀπανταχοῦ ἡλικιωμένους ἀδελφούς καὶ ἀδελφές, εἰδικὰ αὐτούς ποῦ ἐγκαταβιώνουν σὲ οἶκους εὐγηρίας σὲ ὅλη τὴ χώρα. Εἶναι ἄγγελοι μὲ σημαντικὴ ἐμπειρία ζωῆς καὶ πλήρεις σοφίας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολλὰ ἔχουμε νὰ ὠφεληθοῦμε ἐὰν τοὺς προσφέρουμε φιλαδέλφεια, συντροφικότητα καὶ ἀγάπη. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν ὅλοι ἀπὸ τοὺς ἡλικιωμένους ἀδελφούς τὴ δυνατότητα νὰ ἐγκαταβιώσουν στὸν οἶκο εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ, ἀλλὰ ὅλους ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ τοὺς ἐνσωματώσουμε στὴ ζωὴ τῶν κοινοτήτων μας. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ κάθε ἡμέρα, καθῶς ἐνθουμούμαστε αὐτὸ τὸ μοναδικὸ καθίδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἄς μὴ ξεχνοῦμε αὐτὴ τὴ γενεὰ τῶν «λαθόντων ἀγγέλων», οἱ ὅποιοι ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο λίθο τῆς ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερικὴ.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος