



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 01/2022

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος

1 Ἰανουαρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*Ἐνδύσασθε οἷν ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἣτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
(Κολοσσαεῖς 3:12,14)*

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἄς ὑποδεχθοῦμε τὸ νέο ἔτος 2022, τὸ ἑκατοστὸ ἔτος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη ὅτι θὰ ἔρθει καὶ ἡ ἀνακαίνισή μας ἐν Χριστῷ. Διανύσαμε τὸ παρελθὸν ἔτος μὲ πολλὰς ἐπιτυχίες, παρὰ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη πανδημία. Τὸ σημαντικότερο γεγονός ἦταν ἀσφαλῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐπίσκεψη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ Βαρθολομαίου, ὑπῆρξαν ὅμως καὶ ἄλλα ἀξιοσημεῖα γεγονότα.

Συναντηθήκαμε καὶ πάλι προσευχόμενοι γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸ ταξίδι μας μὲ τὸν Κύριο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα. Ξεκινήσαμε τὴ δράση μας στὸν Ἱ. Ναὸ καὶ Ἐθνικὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου μὲ τὴν πρώτη ἐπίσημη συμμετοχὴ μας στὶς ἐκδηλώσεις μνήμης τῆς ἐπετείου τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, φωταγωγώντας τὸ Ναὸ μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ του φωτισμὸ ἐκ τῶν ἔσω, γιὰ νὰ τιμήσουμε



τὴν 20ῆ ἐπέτειο τῆς καταστροφῆς. Εἶδαμε καὶ πάλι νὰ γίνονται τὰ μαθήματα μὲ φυσικὴ παρουσία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐνῶ ὅλοι οἱ Ὁρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἀμερικῆς συναντηθήκαμε τὸν περασμένο Ὀκτώβριο γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν πανδημία. Ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα μᾶς ἔδωσαν τὴν αἴσθησι τῆς αἰσιοδοξίας ὅτι ἐπιστρέφουμε στὴν πρὸ τῆς πανδημίας πραγματικότητα, ἀλλὰ καταλάβαμε τελικὰ ὅτι δὲν ἔχει φθάσει ἐκείνη ἡ ὥρα. Πρέπει νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε σύνεσι καὶ προσοχή, ὥστε νὰ προφυλάξουμε τὸν πλησίον μας μὲ τὴν ἴδια φροντίδα, μὲ τὴν ὁποία προφυλάσσουμε τὸν ἑαυτό μας.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ νὰ δώσετε προσοχὴ στὴν ἐκκλησιὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στοὺς Κολασσαεῖς χριστιανούς: ντυθεῖτε μὲ τὴν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὁ σύνδεσμος τῆς τελειότητος, τὴν ὁποία ἐπιθυμεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἐκκλησιὰ του. Ἰδιαίτερος τὸ ἔτος αὐτὸ τῆς ἑκατονταετίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὡς ἰδρύματος καὶ ἐπαρχίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ καλλιέργεια τῆς εἰλικρινοῦς καὶ γνήσιας ἀγάπης μεταξύ μας εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν τελειοποίησι τῶν δεσμῶν τῆς ἐνότητος σὲ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ.

Εἰσερχόμενοι, λοιπόν, στὸ νέο ἔτος 2022, ἄς ἀνανεώσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸ πολύτιμο θεῖο δῶρο τῆς ἐνότητος, καὶ ἄς γιορτάσουμε τὴν ἐπέτειο τῆς ἑκατονταετίας τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ ἀγάπη πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς κάθε ἔκφρασι τῆς θείας δημιουργίας.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος