



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 11/2022

Αρχιεπισκοπική εγκύκλιος για την έορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὴν ἡμέρα τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων.

30 Ἰανουαρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλιῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*«Τοὺς ἱεράρχας τοῦ Χριστοῦ,
καὶ τῶν πατέρων κλέος, τῆς πίστεως τοὺς πύργους,
καὶ τῶν πιστῶν διδασκάλους καὶ φύλακας»
(Δοξαστικὸ Λιτῆς τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς)*

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἑορτὴ τῶν μεγάλων ἱεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποτελεῖ ἀφορμὴ ἀφάτου χαρᾶς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Οἱ τρεῖς μαζὶ ἀποτελοῦν τοὺς «στύλους τῆς εὐσεβείας», κατὰ τὸ τροπάριο, καθὼς ὁ Κύριος καθιστᾷ τοὺς νικητὲς ὡς στύλους τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου: «ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου». Πράγματι, καθένας ἀπὸ τοὺς τρεῖς τοὺς θριάμβευσε νικηφόρα κατὰ τῆς αἰρέσεως καὶ τῆς εἰδωλολατρείας. Καὶ οἱ τρεῖς τοὺς ἀποτελοῦν παραδείγματα τῶν πυλώνων, τοὺς ὁποίους ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ τοποθετεῖ γιὰ νὰ στηρίζουν τὴν οἰκία τῆς, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία. (Παροιμ. 9:1).



Ὡς ὑποδείγματα τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας, ἐνσαρκώνουν αὐτὸ πὸν ὀνομάζουμε «Ἑλληνικὰ Γράμματα», δηλαδὴ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ, τὴ γλῶσσα, τὶς τέχνες καὶ τὶς ἐπιστῆμες. Τὰ «Ἑλληνικὰ Γράμματα» ἀποτελοῦν τὴ βάση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἐφοδιάζοντάς τον μὲ τὰ κατάλληλα ἐργαλεῖα, διαμορφώνοντας τὸν τρόπο κατανόησης τῆς φύσεως καὶ προετοιμάζοντας τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στὸν κόσμον. Ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς προετοίμασε τὸν Ἰσραὴλ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου, ἔτσι ἡ φιλοσοφία πὸν φώτισε τὰ μέρη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας προετοίμασε ὅλον τὸν ἀρχαῖο κόσμον, ὄχι μόνον μὲ τὴ μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα στὴν κοινὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, μὲσω τῆς ἐπέκτασης τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ Μέγα Ἀλέξανδρον στὶς περιοχὲς ὅπου οἱ Ἀπόστολοι κήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιον.

Ἔτσι λοιπὸν, οἱ «τρὶς μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος» γίνονται οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ φύλακες τῆς εὐσεβείας, ἀκριβῶς διότι ἔστρωσαν τὸ δρόμον, ὥστε τὰ πολυτιμότερα πετράδια τῆς ἑλληνικῆς κληρονομιάς νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Κύριον, ὅπως ἡ Θεοτόκος ὑπηρετεῖ τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως. Ἄς ἀκολουθήσουμε λοιπὸν «τῶν πατέρων τὸ κλέος» φέρνοντας στὴ ζωὴ μας τὸ Χριστὸν διὰ τῆς πληρότητας τῆς ἑλληνικῆς μας παραδόσεως.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος