



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 46/2022

**Αρχιεπισκοπική εγκύκλιος για την έορτή του Ευαγγελισμού τῆς Θεοτόκου
καὶ για τὴν ἡμέρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης.**

25 Μαρτίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*«Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε» (Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου).*

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, καθὼς ψάλλουμε νικητήριους καὶ εὐχαριστηριακοὺς ὕμνους, προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας στὴν Οὐκρανία, οἱ ὅποιοι ἀγωνίζονται αὐτὴ τὴν ὥρα ἐναντίον μιᾶς ὀμῆς καὶ ἀπάνθρωπης ἐπίθεσης ἀπὸ τὴ γειτονικὴ τους χώρα, μιᾶς χώρας ποὺ ἀποτελεῖται στὴν πλειοψηφία της ἀπὸ ἀδελφούς ὀρθόδοξους χριστιανούς. Κατὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν διακοσίων χρόνων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση, τιμήσαμε πολλοὺς Ἕλληνες, οἱ ὅποιοι βοήθησαν τὸν ἀγῶνα πολεμώντας γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ὀδησσό, τὸ Κίεβο καὶ ἄλλες περιοχὲς τοῦ σλαβικοῦ κόσμου. Σήμερα προσευχόμαστε ὄχι μόνο γιὰ τοὺς οὐκρανοὺς ἀδελφούς μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ὁμογενεῖς μας οἱ ὅποιοι βρῖσκονται στὴ Μαριούπολη, πολεμώντας γιὰ τὴν πατρίδα τους καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία, μαχόμενοι ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Καὶ βέβαια σκεπτόμαστε μὲ ἀποτροπιασμό τοὺς ρώσους στρατιῶτες, οἱ ὅποιοι στάλθηκαν



ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τους νὰ σκοτώσουν τὴν ἴδια τους τὴ σάρκα καὶ νὰ χύσουν τὸ ἴδιο τους τὸ αἷμα.

Σήμερα, ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς ἔναρξης τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 γιὰ τὴν ἐλευθερία, εἶναι μία εὐκαιρία νὰ στείλουμε τὴν ἀγάπη καὶ τὶς προσευχές μας καὶ νὰ συμπαρασταθοῦμε σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀλήθεια, ὅπως οἱ ἥρωες τοῦ 21 θυσιάζοντας τὴ ζωὴ τους γιὰ αὐτὰ τὰ ὑπέρτατα ἀγαθὰ.

Μὲ βαθειὰ περισυλλογὴ, ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ πνευματικὴ ἐγρήγορη ἄς τιμήσουμε τοὺς ἀγῶνες τους ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδας, εὐχαριστώντας τους γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ ὅλοι μας ἀπολαμβάνουμε στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἄς παρακαλέσουμε θερμὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀειπάρθενο Μαρία -ἡ εἰκόνα τῆς ὁποίας δεσπόζει στὸν καθεδρικό ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὸ Κίεβο, μεσιτεύοντας ὑπὲρ τῆς εἰρήνης γιὰ περισσότερο ἀπὸ χίλια χρόνια- νὰ προστατεύει τοὺς ἥρωες τῆς Οὐκρανίας, ὅπως προστάτευσε τοὺς ἥρωες τοῦ 1821, χαρίζοντάς τους τὴ νίκη ἀπέναντι σὲ ἀδίκους καὶ ἀδελφοκτόνους ἐχθρούς.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος