



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 153/2022

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τετάρτη Ἰουλίου.

3 Ἰουλίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

«Καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»
(Κατὰ Ἰωάννην 8:32)

Αὕτῃ ἡ τετάρτη Ἰουλίου εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Ἐορτάζουμε τὴν ἀνεξαρτησία αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ εἶναι ἡ χώρα τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ ἓνα ἐξαιρετικὰ σημαντικό σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Προγραμματίσαμε σήμερα τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἔθνικοῦ μας προσκηνύματος στὸ παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου, ὡς ἀπαρχὴ τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τῆς πρώτης καὶ σπουδαιότερης ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴ Διασπορά.

Ἐνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ διαλέξαμε τὴν τετάρτη Ἰουλίου γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἐγκαίνιων εἶναι γιὰ νὰ τονιστεῖ τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ ἡ ἀφιέρωσίς του ὡς προσκυνήματος ὁλοκλήρου τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ,



ἀποτελεῖ πράξη ἀναγέννησης καὶ ἐλευθερίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται στὴν πρώτη τροπολογία τῆς Διακήρυξης τῶν Δικαιωμάτων, μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ πιστεύειν κατὰ τὴν ὑπαγόρευση τῆς συνειδήσεως. Ἡ χώρα μας δέχτηκε ἐπίθεση κατὰ τὴν ἐνάτη Σεπτεμβρίου τοῦ 2001, ὡς ἀποτέλεσμα μίσους ἐμποτισμένου ἀπὸ θρησκευτικὴ μισαλλοδοξία. Ἡ μοναδικὴ ἀπάντηση, πὺ εἶναι συμβατὴ μὲ τὴν πίστη μας καὶ μὲ τὴν ἀμερικάνικη ταυτότητά μας, ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ μῖσος, εἶναι ἡ ἀναγέννηση καὶ ἡ ἀνοικοδόμηση. Ἡ ἀνοικοδόμηση αὐτοῦ τοῦ θαυμάσιου Ὁρθόξου ναοῦ μας, ὡς ἑνὸς χώρου ἀνοικτοῦ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, μὲ σεβασμὸ στὴ διαφορετικότητα καὶ στὴν ἀνεξιθρησκία, ἀποτελεῖ εὐκαιρία συνάντησης καὶ διαλόγου γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Αὐτὴ ἡ ἐλευθερία ἐν Χριστῷ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὁδὸς, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ, φωτίζει αὐτὴ τὴν ἐπιχείρηση τῆς πνευματικῆς ἀνοικοδόμησης. Διότι ὁ Κύριος μας εἶναι αὐτὸς πὺ μᾶς δημιούργησε ἀπόλυτα ἐλεύθερους, περισσότερο ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε ἀνθρωπίνως. Ἡ ἐλευθερία αὐτὴ ἔχει χαράξει τὴν ψυχὴ, τὸ μυαλό, τὴν καρδιὰ καὶ τὴ συνειδήσή μας. Ὡς ἑλληνοαμερικάνοι, γιορτάζουμε σήμερον τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσή μας, εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ἔτος τῆς ἑκατονταετηρίδας μας.

Μὲ παρακαταθήκη μας τὸ ἐθνικὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ ἀφετηρία τὸ τρέχον ἔτος τῆς ἑκατονταετηρίδας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἄς πραγματοποιήσουμε τὸ νέο ὄραμα γιὰ τὸ μέλλον μας. Ἐνα ὄραμα πὺ τιμᾶει τὸ παρελθόν μας, ἐνοποιώντας μας στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μεταλαμπαδεύοντας τὸ νόημα τοῦ Σταυροῦ στὴν εὐρύτερη κοινωνία. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα μοιραζόμαστε τὴν ἀλήθεια μὲ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, δίνοντας τὸ δῶρο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας ἐν Χριστῷ σὲ ὅλο τὸν κόσμον.

Εὐχομαὶ σὲ ὅλους σας μία εὐλογημένη ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος