



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 190/2022

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

14 Σεπτεμβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἐλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.»
(κατὰ Ἰωάννην 12:32)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ εὐσχημος ἡμέρα τῆς ἐορτῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιού Σταυροῦ ἀποτελεῖ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ κάθε πιστὸ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς νὰ στρέψει τὴν προσοχή του στὸ ἀγαπημένο μας Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν σταυρικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ κάθε ἀνθρώπινη ὑπαρξη. Σήμερα, ὅμως, τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἐορτῆς μᾶς μιλάει καὶ γιὰ τὴν ἀποστολή μας ὡς χριστιανῶν σταυροφόρων. Μὲ ποιὸ τρόπο μποροῦμε νὰ φέρουμε τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας; Πρωτίστως φέροντας τὸ δικό μας σταυρὸ ἀγογγύστως, μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια γιὰ τοὺς γύρω μας.

Ύψώνουμε σήμερα τὸν Τίμιο Σταυρὸ, μιμούμενοι τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἱεροσολύμων Μακάριο, ὁ ὁποῖος πρῶτος ὑψωσε τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὰ Ἱεροσόλυμα,



πολλούς αιώνες πριν, δοξάζοντας τὸν Ἐνα πὸν πέθανε ἐπάνω στὸ Σταυρό, γιὰ νὰ ἐξαγοράσει τὶς ζωές μας. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐκουσίως ἀνήλθε στὸ σταυρό, πεθαίνοντας γιὰ ἐμᾶς, ὅπως ψάλλουμε στὸ κοντάκιο τῆς ἐορτῆς: «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἐκουσίως». Τὸ ἐρώτημα ὅμως πὸν ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ἐμᾶς εἶναι τί θέλουμε στὴ ζωή;

Θέλουμε μήπως νὰ θυσιαστοῦμε φιλανθρωπῶς, δείχνοντας ἀγάπη, ἔλεος καὶ συγχωρητικότητα πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας; Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔπραξε καὶ ὁ Κύριός μας ἐν τῷ σταυρῷ, κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου ὑπὲρ κάθε ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς στὴ γῆ πάντοτε καὶ εἰς τὸ διηνεκές. Τὸ ἔλεός Του καὶ ἡ ἀγάπη Του δημιουργοῦν ἓνα πόλο ἔλξης, ὁ ὁποῖος ἔλκει κάθε ἄνθρωπο στὴν ὑπέρτατη λάμψη. Αὐτὴ εἶναι ἡ φύση, ἡ ἀποστολὴ καὶ ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας!

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, δὲ θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε καλύτερο ὄνομα γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας Σχολὴ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰτὴν αὐτὴ εἶναι πόλος ἔλξης τῶν μελλοντικῶν μας κληρικῶν. Ἡ κλήση τους δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ διαρκῆς ὑψωσὴ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται καὶ γὰρ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6:14). Ἄς ὑψώσουμε λοιπὸν τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴ μας, καὶ ἄς ἀναδείξουμε τὴ Σχολὴν μας, ὑποστηρίζοντάς τὴν μὲ προσευχὴ καὶ γενναιοδωρία, ἀλλὰ κυρίως μὲ ἀφοσιωμένους νέους φοιτητὲς, οἱ ὁποῖοι θὰ φέρουν ψηλὰ τὸ Σταυρὸ, δοξάζοντας τὸν Κύριο καὶ Θεό.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος